

Woensdag 11 mei 2005

Lieve Suzanne,

Vandaag is het een spannende dag voor jou. Mama gaat weer werken en jij gaat voor het eerst 'echt' naar de crèche. De Blauwe Uil in Rijswijk. Je bent al een paar keer gaan wennen, maar dat was maar voor een uurtje en voor tweeënhalf uur. Vandaag is het echt een hele dag. Papa zorgt op maandag voor je, mama op donderdag en vrijdag.

In de afgelopen 10 weken hebben we je al aardig leren kennen.

Je bent een vrolijke baby en lacht veel. Vooral als je 's ochtends wakker wordt en het gezicht van papa of mama ziet. Dan komt er een brede lach op je gezicht. De dag van mama en papa kan dan absoluut niet meer stuk!

Na het eten gaan we regelmatig even praten. Je maakt dan allerlei soorten geluidjes en probeert de oeh's en aah's van papa en mama zo goed mogelijk na te doen.

Nieuwsgierig ben je ook. Je wilt alles om je heen zien en volgen. In het begin alleen mama en papa, maar nu zijn ook je handjes enorm fascinerend. Je vindt het leuk om met je handjes de gezichten van papa en mama aan te raken, maar "Au!" wat heb je scherpe nageltjes. In de box vind je vooral de babygym geweldig. Je kan er al flink met je handjes tegen aanslaan.

Echt huilen doe je niet vaak. Papa en mama moeten je meestal wakker maken als het weer tijd is om te eten. Mama hoort je 's morgens wel langzaam wakker worden. Vooral 's avonds duurt het even voordat je echt wakker bent. Je wordt wel een beetje ongeduldig als je dan vervolgens te lang op je eten moet wachten en je gaat dan met je beentjes trappelen.

Als je moe bent, geef je dat aan door een beetje te 'gillen' en enorm te geeuwen. Voordat je in slaap valt, lig je een beetje op je knuistje te sabbelen en zachtjes te 'gillen'. Je vecht dan echt tegen de slaap. Je kan wel naar links met je hoofdje maar rechts heeft duidelijk je voorkeur.

Eten doe je nog steeds lekker bij mama aan de borst. Inmiddels heeft papa je eerste flesje gegeven en dat was wel even wennen voor ons allemaal, maar het ging in één keer goed. Na het eten kun je hele grote boertjes laten. Meestal geef je nog wat mondjes terug (en soms een hele boog).

Vandaag zul je elke dinsdag en woensdag op bezoek zijn bij de Blauwe Uil waar Tracey en haar collega's goed op je zullen passen. Je zult er nieuwe dingen ontdekken en beleven. Papa en mama kunnen niet wachten om 's avonds te horen wat je allemaal te vertellen hebt.

Veel plezier bij de Blauwe Uil!

Liefs,

Je trotse papa en mama