

Maandag 4 juli 2005

Lieve Suzanne,

Je bent nu al weer 4 maanden en wat groei je!

Elke week leer je weer wat nieuws, soms thuis, soms op het kinderdagverblijf. Op een gegeven moment ging je 'schreeuwen', lekker hard en lekker hoog. Goed hoor meid, laat je maar lekker horen op de Blauwe Vil. Je bent echt aan het experimenteren met je stemmetje. Na het 'schreeuwen' is nu het zeuren aan de beurt. Als je je in de box verveelt, laat je dat duidelijk merken door verschillende geluidjes te maken.

Ook heb je inmiddels je voetjes ontdekt. Je hebt ze elke keer te pakken met je handjes. Met het warme weer van de afgelopen tijd heb je geen sokjes aan en kan je nog makkelijker je teentjes pakken.

Je probeert ook om te rollen van je rug naar je buik maar dat lukt zelf nog niet. Met een klein zetje van ons is het geen probleem. Als je dan eenmaal op je buik ligt vind je dat erg leuk en kijk je heel trots.

Inmiddels ben je ook al een aantal keren wezen zwemmen met papa. Op verschillende liedjes zoals de Nederlandse Amerikaan, De Zevensprong etc. beweegt papa je heen-en-weer in het water. Je vindt het allemaal geweldig. Zelfs om de plons onder water hoef je niet te huilen. Jammer dat het nu zomervakantie is.

Je bent echt iemand van actie. Je vindt het leuk om met papa en mama ergens naar toe te gaan en lekker te kijken naar de drukte om je heen. Je slaap haal je dan op een rustig moment wel weer in.

Liefs,

Je trotse papa en mama